

Συνεδρία της Σχολής των Φυσικών και Μαθηματικών Επιστημών της 23<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 1925. [σελ. 44]

Παρόντες: Κ.Μαλτέζος, Κοσμήτωρ, Δ. Αιγινήτης, Ν. Χατζηδάκις, Θ. Σκούφος, Κ. Ζέγγελης, Δ. Χόνδρος, Κ. Κτενάς, Γ. Αθανασιάδης, Β. Αιγινήτης, Ιω. Πολίτης, Π. Ζερβός, Ν. Σακελλαρίου και Εμμ. Εμμανουήλ. (Οι κ.κ. Ρεμούνδος και Ματθαιόπουλος προσέρχονται βραδύτερον).

Αρξάμενης της συνεδρίας αναγινώσκονται και επικυρούνται τα πρακτικά της προηγούμενης.

Μετά τούτο ο κ. Κοσμήτωρ παρακαλεί την Σχολήν όπως υποδείξει, κατ' έγγραφον του Υπουργείου της Εθν. Οικονομίας ένα των κ.κ. καθηγητών της Χημείας ως μέλος του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου των αλυκών διά το επιόν έτος 1926.

Η Σχολή υποδεικνύει τοιούτον τον κ. Γ. Ματθαιόπουλον.

[...]

[σελ. 45] Μετά τούτο ο κ. Κοσμήτωρ λέγει ότι η Σχολή κατά τον καθορισμόν των εξετάσεων διά το Παιδαγωγικόν ενδεικτικόν δεν καθώρισεν άν αυτά θα είναι προφορικάί μόνον ή αι πρακτικάί, πληροφορεί δε την Σχολήν ότι η γνώμη του καθηγητού της Παιδαγωγικής κ. Εξαρχοπούλου είνε ότι το μάθημα τούτο εξετάζεται πρακτικώς και προφορικώς.

Ο κ. Χατζηδάκις λέγει ότι και πέρυσιν ήτο εναντίος της υποχρεωτικής διδασκαλίας της Παιδαγωγικής επί δύο έτη, αλλά το να εξετάζωνται και πρακτικώς θεωρώ μέγα βάρος διά τους φοιτητάς.

Μηδενός ετέρου λαβόντος τον λόγον, η Σχολή δέχεται όπως το μάθημα εξετάζεται μόνον προφορικώς.

[...]

[σελ. 46] Ανακοινούται κατόπιν έγγραφον του Γενικού Επιτελείου Στρατού αιτουμένου όπως διαρρυθμισθώσιν αι ώραι της διδασκαλίας της Σχολής των Φυσικών και Μαθηματικών επιστημών κατά τρόπον τοιούτον ώστε να αφίνονται ελεύθεραι δύο ώραι της ημέρας προς στρατιωτικήν εξάσκησιν των τροφίμων του Ακαδημαϊκού Οικοτροφείου.

Ο. Κ. Κοσμήτωρ θεωρεί αδύνατον την τοιαύτην διαρρύθμισιν.

Οκ. Ζέγγελης επίσης θεωρεί την μεταβολήν του προγράμματος αδύνατον, παρατηρεί δε ότι το ημέτερον Πανεπιστήμιον έχει τας μαρκοτέρας παύσεις κατά το θέρος από 15 Ιουνίου μέχρι 10 Οκτωβρίου, καθ' ό διάστημα θα ήταο δυνατή η στρατιωτική άσκησις των τροφίμων του Ακαδημαϊκού Οικοτροφείου.

Η Σχολή αποφείνεται ότι δεν δύναται να γίνη τοιαύτη [σελ. 47] μεταρρύθμισις του προγράμματος της διδασκαλίας.

[...]

Μετά τούτο, ο κ. Κοσμήτωρ λέγει τα εξής: Το από 29 Ιουλίου ε. έ. Ν. Διάταγμα «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Ν. Δ. της 30<sup>ης</sup> Μαρτίου 1925 περί εκτελέσεως γνωμοδοτήσεων της επιτροπής οικονομικών κ.λ.π., ανέστειλεν επί τριετίαν πλην άλλων την πλήρωσιν πασών των κενών εκτάκτων αυτοτελών εδρών της Σχολής των Φυσικών και Μαθηματικών Επιστημών.

Η Πανεπιστημιακή Σύγκλητος εζήτησε την διά νέου Διατάγματος άρσιν της αναστολής ταύτης διά τας δύο εκτάκτους αυτοτελείς έδρας δι' άς είχεν αρχίση η διαδικασία της πληρώσεως αυτών, ήτοι την έδραν των ουροποιητικών οργάνων εν τη Ιατρική και την της Φυσικοχημείας εν τη Φυσικομαθηματική.

Διά χθεσινού Διατάγματος το Υπουργείον της Παιδείας συνεμορφώθη προς την σύστατιν της Συγκλήτου όσον αφορά εις την έδραν της Ιατρικής, ουχί όμως και ως προς την της Φυσικής Χημείας. Νομίζω ότι καλόν θα ήτο η Σχολή μας να

υπομνήση ότι επιβάλλεται η ταχεία άρσις της διατάξεως ταύτης και ως προς την έδραν της Φυσικοχημείας.

[σελ. 48] Η Σχολή αποδέχεται την πρότασιν του κ. Κοσμήτορος.

Μεθ' ό λύεται η συνεδρία.

Ο Κοσμήτωρ

Κ. Μαλτέζος

Οι Καθηγηταί

Γ. Ρεμούνδος

Π. Ζερβός

Ν. Σακελλαρίου

Ν. Χατζηδάκις

Θ. Σκούφος

Κων. Α. Κτενάς

Ε. Εμμανουήλ

Ι. Πολίτης

Δ. Χόνδρος

Γ. Ματθαιόπουλος

[Για την δακτυλογράφηση Α. Τσεκούρας, με επιφύλαξη για λάθη λόγω γραφικού χαρακτήρα του πρωτοτύπου και της ποιότητος σαρώσεως του τόμου. Το αρχείο της σαρώσεως είναι διαθέσιμο από την ιστοσελίδα του Ιστορικού Αρχείου του Πανεπιστημίου Αθηνών (<http://www.archive.uoa.gr/>)]