

1989

ΔΙΑΛΕΞΗ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΤΟ ΤΙΜΗΜΑ ΤΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

Η διάθεση των αποβλήτων και απορριμμάτων δεν είναι πιά τοπικό μόνο πρόβλημα αλλά έχει επιπτώσεις στο ευρύτερο οικοσύστημα "πλανήτης γής"

Ιστορική αναδρομή - σημερινή κατάσταση - προοπτικές

Κύριε Πρόεδρε,
Κυρίες & Κύριοι,

Επειδή το θέμα της αποψινής ομιλίας δεν είναι το πιά ενδεδειγμένο επιδρόπιο μετά από μία συνεστίαση, θα προσπαθήσω να κρατηθώ όσο γίνεται σε απόσταση από τις πλευρές του εκείνες που προκαλούν τις αισθήσεις μας και να τονίσω περισσότερο εκείνες που θα έπρεπε να διεγείρουν το αίσθημα και την λογική μας.

Πρόβλημα διάθεσης απορριμμάτων και αποβλήτων, σε τοπικό επίπεδο, δημιουργείται από την στιγμή που το μέγεθος του οικισμού θετερνάει κάποιες διαστάσεις και την ανάπτυξη ένα επίπεδο.

Ακόμη σε πολλά χωριά της πατρίδας μας δεν υπάρχει άλλη αποχέτευση από το καντερίμι του οπου αδειάζουν τις λεκάνες με το νερό, ενώ, μέχρι πρίν λίγα χρόνια, όλα τα στερεά απορρίμματα πήγαναν στις κατοίκες και τα γιουρούνια.

Αυτοί ήταν οι τρόποι απομάκρυνσης υγρών και στερεών αποβλήτων από τις μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις, μέχρι και τον περασμένο αιώνα.

Αν το cloaca maxima αποχέτευε τα λύματα της Ρώμης στον Τίβερη, δεν συνέβοινε το ίδιο και στο Παρίσι τόπου, μέχρι να κατασκευαστεί το περίφημο δίκτυο των υπονόμων, το, τα λύματα και τα σκουπίδια τα πετούσαν από το παράθυρο στους δρόμους.

Εκεί έβασκαν χοίροι, που φράντιζαν να καθαρισθούν όλα τα υπολείμματα των τροφών, μετατρέποντας τα σε ακόμη περισσότερα λύματα. Και εκεί κυκλοφορούσαν οι ψηθρώποι, τα ποντίκια και οι πανώλης.

Για την προστασία των διαβατών, υπήρχε βασιλική διατάξη που επέβαλε να φωνάζεται κανείς πρώτα "garde à l' eau" (προσδιορίζεται στο νερό) και μετά 1 λεπτό να αδειάσει το δοχείο νυκτός από το παρόθυρο.

Οτον δε ο γιος των Louis le Gros γλύπτρος το 1131 σε περιττώματα χοίρων και έσπασε τον οβέρκο του, κατεβλήθησε προσπόθεια να απαγορευθούν τα γουρούνια μέσα στην πόλη. Την νομή άμως της περιοχής εκείνης την είχαν μοναστηριακά χοιροστάσια και η άποψη της εκκλησίας επεκράτησε.

Τα γουρούνια έμειναν, τους κρέμασσαν κουδουνόσκια στον λαιμό.

Το 1780 απαγορεύτηκε στο Παρίσι την απόρριψη των κάθε είδους απορριμμάτων στους δρόμους, και συστηματοποιήθηκε η μεταφορά τους στους γύρω αγρούς, όπου τα αγόραζαν οι αγρότες και τα χρησιμοποιούσαν σαν λίπασμα.

Το 1810 η εταιρεία που έκανε την συλλογή και διάθεση κατέβαλε στην πόλη 150.000 φράγκα από τα κέρδη της.

Το 1900 τα απορρίμματα κάθε είδους δεν προλέπθαιναν πιά να απορροφηθούν γιατί είχε αρχίσει η χρήση των χημικών λιπασμάτων και στοιβάζονταν σε 30 Depots γύρω από την πόλη, με ετήσιο κόστος 400.000 φράγκα.

Εποι, η βιομηχανική επανάσταση του περασμένου αιώνα δημιούργησε και το πρόβλημα διαθέσεως των απορριμμάτων αφού, ενώ οι πόλεις μεγάλωναν με γοργούς ρυθμούς, η γεωργία δεν ήθελε πιά τα στερεά τους παραποτάσσαντα.

Αναπτύχθηκαν έτσι από τότε νέοι τρόποι διάθεσης.

Το 1860 λειτούργησε στην Αγγλία η πρώτη μονάδα καύσεως απορριμμάτων σε μέγιστα με κάρβονο και το 1892 στις Βρετανίας και το 1894 στο Αμβούργο. Η μέθοδος συνάντησε αντίσταση από τους αφελιμιστές, που υποστήριζαν ότι τα συστατικά των απορριμμάτων δεν πρέπει για καύγονται αλλά να αξιοποιούνται 100 χρόνια αργότερα, στην νομοθεσία της Ο.Δ. Γερμανίας υπάρχει διάταξη που λέει ότι η αξιοποίηση έχει πρώτη προτεραιότητα στις μεθόδους διαθέσεως των απορριμμάτων.

Μία μονάδα διαχωρισμού και ανακτήσεως συστατικών άρχισε να λειτουργεί στο Μόναχο το 1898 και στην Βουδαπέστη το 1894. Ο διαχωρισμός γινόταν φυσικά, με τα χέρια. Η μονάδα του Μονάχου λειτούργησε ως τον Β Παγκόσμιο Πόλεμο.

Παράλληλως ρυθμούς αποκτούσε και η αντιμετώπιση των αστικών λυμάτων.

Με την μεγέθυνση των πόλεων και την κατασκευή υπονόμων, προέκυψαν έντονα προβλήματα ρυπάνσεως στα σημεία εκβολής των δικτύων. Πρώτοι οι Αγγλοί και, κατόπιν, τα κράτη της Κεντρικής Ευρώπης, εγκατέστησαν, στις αρχές του αιώνα, μονάδες βιολογικού καθαρισμού.

Κατά την διαδικασία αυτή οι διαλυτοί και σιωρούμενοι στο νερό ρύποι μετατρέπονται, με ελεγχόμενες διαδικασίες Συμώσεως, σε μία ιλύ, που περιέχει αδρανή συστατικά και τους μικροφραγμούς, την μαγιά, που κάνει τον καθαρισμό. Καθαρίζοντας δηλαδή το νερό δημιουργούμε μία λάσπη, πυκνότητας που ποικίλλει και που πρέπει και αυτή να διατεθεί κατά τρόπο που να μην θέγει το περιβάλλον.

Οχι μόνο λοιπόν από τα σκουπίδια, αλλά και από τα υγρά λύματα, προκύπτουν μεγάλοι όγκοι που πρέπει κάπου να διοχετευθούν, πρέν καλύψουν τα πάντα.

Για να αποκτήσουμε μία ιδέα των μεγεθών αρκεί να σκεφθούμε ότι τα συνολικά σκουπίδια της μείζονος περιοχής πρωτευούσας σήμερα φθάνουν τους 3.500 τόννους την ημέρα, που έχουν όγκο 15.000 - 20.000 τ³ περίπου ενώ από τα πρώτα στάδια της λειτουργίας του σταθμού πημακοθαρισμού της Φυττάλειας θα προκύπτουν άλλοι 300 - 400 τόννοι την ημέρα λάσπες.

Αν πάμε σε πανελλήνιο επίπεδο, τότε φθάνουμε σε 10.000 τόννους την ημέρα απορρίμματα ενώ, αν άλλα τα αστικά - μόνον - (χωρίς τα βιομηχανικά) λύματα υποστούν βιολογικό καθαρισμό, θα έχουμε να διαθέσουμε άλλους 1.000 τόννους την ημέρα.

Τι γίνεται για την αντιμετώπιση αυτής της πλημμύρας; Το πρόβλημα στην Ελλάδα, προς το παρόν αφορά μόνο τα σκουπίδια, μιά και οι βιολογικοί καθαρισμοί που λειτουργούν είναι ελάχιστοι.

Δυστυχώς η διάθεση των απορριμμάτων στην Ελλάδα αποτελεί ένα ωραίο παράδειγμα ότι δεν πρέπει να κάνει κανείς.

Σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές τα σκουπίδια πρέπει να θάβονται, με τρόπο που να εξασφαλίζεται:

- ότι δεν θα μολυνθεί ο υπόγειος ορίζων από τα υγρά που εκρέουν
- ότι δεν θα μολύνεται η ατμόσφαιρα από τα αέρια που εκλύονται από την Σύμωση.

Τι γίνεται;

Στην Αθήνα τα σκουπίδια θάβονται, χωρίς όμως προστασία του υπόγειου ορίζοντα και της ατμόσφαιρας.

Στην υπόλοιπη χώρα, εκτός εξαιρέσεων, αδειάζονται σε πλαγιές και ρεμματιές, όπου αυτονομολέγονται και σιγκοκάνε, ή τους βάζουν επίτηδες φωτιά, που συχνά επεκτείνεται και κάνει χιλιάδες στρέμματα δασών.

Η προσπάθεια της πολιτείας σήμερα είναι να καταρθώσει να επεβάλλει την αωτή υγειονομική ταφή σε όλους τους Ο.Τ.Α. και προβάλλει το ερώτημα εδώ: δεν είναι κρίμα να θάβουμε τα σκουπίδια, που έχουν μέσα τους τόσα πολύτιμα συστατικά, αντί να τα αξιοποιούμε.

Πράγματα στην Ελλάδα μόνο, πετιώνται στα σκουπίδια κάθε χρόνο

Αξία υλικού χιλ/τ. Δισ.	Αξία σκουπιδιών
500.000 τόννοι χαρτί X 100 = 50	X 8 = 5 X 0,75 ~ 3
60.000 τόννοι γυαλί X 40 = 2,4	X 8 = 0,5
80.000 τόννοι σίδηρος X 50 = 4	X 5 = 0,5
8.000 τόννοι αλουμίνιο X 400 = 3,2	X 100 ~ 1
250.000 τόννοι πλαστικό X 300 = 75	X 0 = (?)
Σύνολο	134,6
	5

Εκτός βέβαια από αυτά τα υλικά υπάρχουν υπολείμματα τροφών και άλλα χωρίς αξία συστατικά.

Η αξία των πρώτων υλών που χρειάστηκαν για την παραγωγή των προϊόντων που πετιώνται σε ένα χρόνο στα ελληνικά σκουπίδια θεωρείται 100 δισ. δραχμές ή με άλλα λόγια κυμαίνεται γύρω στις 10.000 δρχ. κατά κάτοικο.

Φυσικά πολλαπλάσια είναι η αξία των διαμορφωμένων προϊόντων που, μετά την χρήση τους καταλήγουν στα σκουπίδια (εφημερίδες, κουτιά και συσκευασίες από διάφορα υλικά).

Αυτές λοιπόν οι δεκάδες χιλιάδες δραχμές ανά κάτοικο τον χρόνο αντιπροσωπεύουν το τέμημα της ευημερίας μας, το κόστος μας ποιότητας ζωής που, από όποιη παρεχομενών ευκολιών που μειώνουν την απαρχάληπση για τις καθημερινές ανάγκες, έχει εξελιχθεί ασύλληπτα τις τελευταίες δεκαετίες.

Πόσο κανενά υλικό από
Δεν έχουμε παρά να σκεφθούμε τους πήλινους κεσέδες του γιασουρτιού, το δέχτη στο οποίο μεταφέραμε τα τρόφιμα χωρίς πλαστική συσκευασία, τους τενεκέδες των σκουπιδιών και τόσα άλλα.

Ας δούμε τώρα πάλι το πώς υποθαθμίζεται η αξία των υλικών, πάρνοντας για παράδειγμα το χαρτί.

Το πρώτο από χαρτί - εφημερίδα, περιοδικό, χαρτί συσκευασίας, μας κοστίζει γύρω στις 1.000 δρχ./κιλό

Η πρώτη ύλη παραγωγής του προϊόντος έστω γύρω στις 100 δρχ./κιλό.

Το παλιό χαρτί που οδηγείται πάλι σε πολτοποίηση αγοράζεται κάτω από 10 δρχ./κιλό.

Το χαρτί που έχει καταλήξει στα σκουπίδια έχει μηδενική αξία επειδή έχασε οριστικά την καθαρότητά του.

Αντίστοιχη είναι η εικόνα που πάρνει κανείς επετάζοντας τα άλλα συστατικά των σκουπιδιών.

Είναι παραπλανητικό, οφείλεται σε όγκοια και κακή πληροφόρηση αυτό που ακούμε· ή διαβάζουμε στον τύπο ότι από τα σκουπίδια μπορεί να κερδοθεύνει χρήματα, ότι κρύβουν ένα θησαυρό που δεν τον εκμεταλλευμαστεί.

Η αλήθεια είναι άλλη

Οτι πέσει στα σκουπίδια αποκτά μπδενική αξία σαν υλικό και επιβορύνει το γενικό κόστος διαθέσεως απορριμμάτων, (που κυμαίνεται στην χώρα μας από 1.000 - 25.000 δρχ./τόννο, με μέση τιμή γύρω στις 5.000 δρχ./τόννο).

Πράγματι, καμία από τις μεθόδους διαχωρισμού απορριμμάτων που έχουν διαφημισθεί δεν μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά, και ενώ το κόστος λειτουργίας είναι πάρα πολύ υψηλό, τα υλικά που διαχωρίζονται έχουν συστατικά μπδενική αξία, σαν πρώτες ύλες, λόγω των προσμετέχεων τους.

Για τον λόγο αυτό γίνεται μεγάλη προσπάθεια να διαδοθεί η χωριστή συλλογή στην πηγή. Με άλλα λόγια ο διαχωρισμός των απορριμμάτων σε κατηγορίες και η τοποθέτηση τους σε χωριστούς υποδοχείς από τους πολίτες.

Το κόστος αυτής της διαδικασίας δεν είναι αμελητέο. Αρκεί να σκεφθεί κανείς τους ειδικούς υποδοχείς, τα ειδικά αυτοκίνητα, τα ειδικά δρομολόγια συλλογής που απαιτούνται.

Ωστόσο ο μέθοδος διαδίδεται αρκετά, και μάλιστα στις πολιτισμένες και πλούσιες χώρες. Ωι λόγοι είναι οι εξής:

1. Γίνεται όλο και πιο δύσκολο, νέας σε πυκνοκατοικημένες χώρες της Ευρώπης, να βρεθεί χώρας για τόπους υγειονομικής ταφής.

2. Η διαδικασία της υγειονομικής ταφής, με τρόπο που να εξουδετερώνονται οι επιπτώσεις στο περιβάλλον και να επιτρέπεται η ανιοποίηση του χώρου μετά το κλείσιμο της χωματερής, γίνεται συνεχώς ακριβώτερη.

3. Με την κατάλληλη διαποιδαγώγηση οι πολίτες αποκτούν συναίσθηση των ευθυνών τους απέναντι στο κοινωνικό σύνολο και το περιβάλλον και συμμετέχουν ενεργά στην προσπάθεια. Γιατί αν δεν συμμετάσχει συνειδητά στην προσπάθεια ο καθένας από μας, αν δεν χωρίζουμε σωστά από τα σκουπίδια, τα χαρτιά, τα γυαλιά, τα μέταλλα και δεν τα μεταφέρουμε στους ειδικούς, κεντρικά εγκατεστημένους υποδοχείς, η χωριστή συλλογή είναι καταδικασμένη σε αποτυχία.

Οπως απέτυχε η προσπάθεια που έγινε σε μερικούς δήμους της Αττικής, χωρίς κατάλληλη διαφώτιση των πολιτών.

Υπόρχουν βέβαια και άλλες λύσεις για την διάθεση των απορριμμάτων με ανιοποίηση.

Υπόρχει η παραγωγή εδαφοθελτικού οργανικού λιπάσματος, όπως λέγεται.

diary (ανέκτεια)

Δυστυχώς, παρά το πολύ υψηλό κόστος παραγωγής του, το "λίπασμα" αυτό δείχνει πολύ έντονα την προέλευσή του, κυρίως λόγω των μικρών κομματιών πλαστικού που περιέχει, και τη διάθεσή του στους αγρότες είναι προβληματική. Χιλιάδες τόννοι μένουν αδιάθετοι, έστω και σε πολύ χαμηλές τιμές, ακόμη και δωρεάν, τόσο στην Γερμανία όσο και στην Γαλλία. Στην χώρα μας δεν λειτουργεί ακόμη τέτοια μονάδα.

Υπάρχει ακόμη και η καύση. Στις πιο πολλές μονάδες τα σκουπίδια καίγονται μόνο για να μειωθεί ο όγκος τους. Σε λίγες περιπτώσεις, σε μεγάλες μονάδες, αξιοποιείται η θερμική ενέργεια για την παραγωγή ατμού ή ζεστού νερού.

Το κόστος της καύσεως είναι πολύ υψηλό και με κανένα τρόπο η παραγόμενη ενέργεια δεν μπορεί, από όποιη τιμή, να συναγωνισθεί την ενέργεια από συμβατικά καύσιμα.

Πέρα σήμας από το κόστος κατασκευής και λειτουργίας, οι μονάδες καύσεως αποτελούν μεγάλες εστίες πολύ απομαντικής μόλυνσης του περιβάλλοντος.

Εποι έπολες ζοντανές με μονάδες καθαρισμού των απαερίων που είναι πανάκριβες και που παράγουν νέα στερεά και υγρά απόβλητα, που με την σειρά τους πρέπει να καθαριστούν και να διατεθούν, και που ο καθαρισμός τους θα δημιουργήσει νέα απόβλητα και νέα ρύπανση και η αλυσίδα θα συνεχισθεί.

Για να καταλήξει κανείς εύκολα στο συμπέρασμα ότι οι κερδισμένοι από την διαδικασία "αξιοποιήσεως" των απορριμμάτων είναι οι κατασκευαστές του σχετικού έπολεμού. Και τον λογοριασμό, το πληρώνει ο κάθε πολύτης. Πολύ σωστά άλλωστε, αφού ισχύει και εδώ ότι ο ρυπαίνων πληρώνει.

Το κακό σήμας είναι ότι δεν πληρώνουν οι στημερινοί, ρυπαίνοντες, πολύτες. Οι επιπτώσεις των υπερβολών της καταναλωτικής κοινωνίας άρχισαν να φαίνονται και να γίνονται αισθητές στο οικοσύστημα "γη" που είναι πιο ευαίσθητο από ότι νομίζαμε πρίν λίγα χρόνια.



Στην γνωστή έκθεση της Λέσχης της Ρώμης, τα όρια της αναπτύξεως είχαν καθορισθεί με βάση την διαθεσιμότητα πρώτων υλών που μας παρέχει το υπέδαφος του πλανήτη μας. Οι συντάκτες της εκθέσεως αυτής, πρίν από 20 χρόνια περίπου, είχαν εκτιμήσει ότι η ανάπτυξη με τους προεικοσαετίας ρυθμούς, θα οδηγούσε σε προσδετική εξάντληση των διαθέσιμων πρώτων υλών, που θα άρχιζε να εκδηλώνεται γύρω στην καμπή της χιλιετρούς, δηλαδή μετά μία εικοσαετία από σήμερα, και θα έφθανε σε κρίσιμο σημείο σε 50 χρόνια από σήμερα.

Οι προβλέψεις της Λέσχης της Ρώμης δεν εποληθεύτηκαν χρονικά, και διάτι οι έρευνες αποκάλυψαν και άλλες πηγές πρώτων υλών, αλλά κυρίως, επειδή οι ενεργειακές κρίσεις της περασμένης δεκαετίας είχαν σαν αποτέλεσμα μία αξιόλογη επιβάρυνση των ρυθμών ανάπτυξης των καταναλώσεων.

Η επιβολή της δημιουργίας είναι αίσθημα ευφορίας, μια και απομάκρυνε την κρίσιμη περίοδο σε πιό μακρινό μέλλον, που ήταν πιο έξω από τα όρια του ενδιαφέροντος της σημερινής γενιάς.
Εποιητικός ο συνδυασμός των σκέψεων.

- Τι να μας απασχολεί τώρα για το τι θα γίνει μετά 100 χρόνια κατ'
- μέχρι τότε κάτι θα έχει βρει η επιστήμη για υποκατάστατο ~~εγκινητικής~~ των πρώτων υλών που εξαντλούνται κοίμησε τις ανησυχίες μας ~~και πάλι~~ τις προσπάθειες μας, η ανθρωπότητα, σαν σύνολο και κάθε κράτος χωριστά, στο πως θα εντείνουμε τους αναπτυξιακούς μας ρυθμούς.

Αν κάποια φωνή προσπάθησε να αντιτείνει ότι 50 - 100 χρόνια αποτελεί ελάχιστο κλάσμα της ιστορίας της ανθρωπότητας και τελείωσε αμελητέα διάρκεια στην ιστορία της ζωής απάνω στην γη, η ένταση της ήταν πολύ χαμηλή για να ακουστεί πάνω από τον θόρυβο της δημιουργίας και τους αναστεναγμούς ανακουφίσεων, μετά την πτώση της τιμής του πετρελαίου.

Ολο και μεγαλύτερες ποσότητες λοιπόν από πλαστικό, αλουμίνιο, γυαλί, χαρτί και αμέτρητα άλλα προϊόντα αδημογόντας στα σκουπίδια και τις αποχετεύσεις μας. Από εκεί καταλήγουν στις πλαγιές των βουνών, στις θάλασσες και στα ποτάμια μας.

Επειδή οι ποσότητες αυξάνουν συνεχώς λαμβάνονται όλο και περισσότερο μέτρα για τον περιορισμό των επιπτώσεων στο περιβάλλον από τα πάραπροΐόντα της ευημερίας μας.

Τι σημαίνει αυτό;

Σημαίνει ότι αυξάνουν συνεχώς οι δραστηριότητες για τον καθαρισμό ή την προστασία από περισσότερη μάλυνση του περιβάλλοντος. Και κάθε νέο μέτρο, κάθε νέα δραστηριότητα σημαίνει, φυσικά, νέες δαπάνες, σημαίνει, φυσικά, κατανάλωση περισσότερης ενέργειας.

Και αγγίζουμε ήδη την έννοια - κλειδί, την έννοια που έχει γίνει ρυθμιστικός παράγων στην ζωή μας, αλλά και στην διατήρηση του βιοσυστήματος που λέγεται πλανήτης γη.

Η ευμάρεια, η καλοπέρασή μας έχει ένα μέτρο που μπορεί να εφαρμοσθεί γενικά, σε όλες τις χώρες και τις φυλές. Ενέργεια. Την φυσική αυτή ποσότητα μπορούμε να την μετρήσουμε είτε σε kWh/ανά κάτοικο, είτε σε τόννους ισοδυνάμου πετρελαίου που αποτελούνται για την παραγωγή της ενέργειας που μας αντιστοιχεί κατά κεφαλήν.

Ενέργεια για να κόψουμε τα δέντρα, να τα μεταφέρουμε στα εργοστάσια, να τα κάνουμε πολτό, να τα κάνουμε χαρτί. Παράλληλα ενέργεια για να καθαρίσουμε τα απόβλητα της χαρτοποιίας.

Ενέργεια για να εξορύξουμε τον βωκότη, ενέργεια, πολλή ενέργεια για να τον μεταβάλλουμε σε αλουμίνιο, ενέργεια για να αντιμετωπίσουμε τις περιβαλλοντικές παρενέργειες.

Να συνεχίσουμε;

Ενέργεια από την εκόρυφη συντρομεταλλεύματος ως την παραγωγή κονσέρβας.

Ενέργεια για την παραγωγή του πλαστικού από το πετρέλαιο και της συσκευασίας από πλαστικό.

Ενέργεια για να μετατρέψουμε την άμμο σε γυαλί και να του δώσουμε την μορφή φιάλης ή βάζου, που μετά θα πετάξουμε - μη έχοντας τι άλλο να κάνουμε στα ακουπέδια μας.

Και, για να κλείσει ο κύκλος, ενέργεια για να μεταφέρουμε τα απορρίμματα και να τα διαθέσουμε με τον α ή β τρόπο. Ενέργεια για να καθαρίσουμε τα ~~νερά πριν τα αποδώσουμε~~ στην φύση.

Ενέργεια. Η λέσχη της Ρώμης μας έκρουνε τον κώδωνα κινδύνου ότι οι ποηγές παραγωγής ενέργειας είναι τλούνται, μετά κάποιες ή άλλες δεκαετίες.

Πρόσφατα άμμας, δειλά στην αρχή, άρχισαν να χτυπούν κάποια άλλα καμπανάκια, που, όπως φαίνεται, θα πάρουν πολύ γρήγορα έκταση κωδωνοκρουσίας γενικού συναγερμού.

Από χρόνια διαβάζωμε για τον κύνδυνο του φαινομένου του θερμοκηπίου, αλλά δεν δίνουμε σημασία, θεωρώντας ότι ήταν μέα μελλοντολογία που δεν μας αφορούσε. Σήμερα άμμας διαβάζουμε ξαφνικά ότι διάφορα πρόσφατα κλιματολογικά φαινόμενα (π θηρασία στην Ευρώπη και την Αφρική, η κακοκαιρία στις Η.Π.Α. κ.λ.π.) μπορεί να οφείλονται στην υπερβολική συσσώρευση διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, που, συγκρατώντας την ακτινοβολία μενού προς τα έξω ενέργεια, συμβάλλει στην άνοδο της θερμοκρασίας του πλανήτη.

Και μας λένε ότι σε λίγα χρόνια οι μεταβολές μπορεί να έχουν προκαλέσει μάνιμες κλιματολογικές αλλοιώσεις και άνοδο της στάθμης της θάλασσας, με τον σημερινό ρυθμό παραγωγής CO₂ δηλαδή κατανάλωση ενέργειας.

Ο σημερινός αυτός ρυθμός δίνει, χονδρικά ενέργεια που αντιστοιχεί σε 4 τόννους πετρελαίου για κάθε μέλος της E.O.K. και σχεδόν το διπλάσιο για κάθε κάτοικο των Η.Π.Α., ενώ η μέση κατανάλωση ανά κάτοικο της γης μάλις περνάει τον 1 TIP/έτος.

Που σημαίνει ότι, αν το επίπεδο κατανάλωσης ενέργειας των αμερικάνων παραμείνει σταθερό, και οι υπόλοιποι κάτοικοι της γης φθάσουν την δική τους κατανάλωση, θα πολλαπλασιασθούν πάνω από 5 φορές οι σημερινές ανάγκες, άρα και η έκλιση στην ατμόσφαιρα CO₂.

Κάτι τέτοιο, φυσικά, δεν το αντέχει η ατμόσφαιρά μας ~~και~~ θα προκαλέσει ~~και~~ ραγδαία μείωση των αποθεμάτων σε θερμική ενέργεια.

(Λαν Κόκκινη Πλατύτη)

Ειναι ίσα

Παρά, λοιπόν τις εντοτικές και πολυδάπανες προσπόθειες για ακίνητοποιστή ενολλακτικών μορφών ενέργειας, επειδή οι αντίστοιχες προσπτικές δεν είναι τόσο ενθαρρυντικές - ούτε καν φως στην άκρη του τούνελ - ευνόητο είναι ότι πρώτα τα ανεπτυγμένα κράτη πρέπει να αρχίσουν δραστικές περικοπές στην ενέργεια που καταναλώσουν.

Ξεφύγομε από τα απορρίμματα και απόβλητα και μπλέξαμε στην ενέργεια. Ας ξαναψύρουμε λοιπόν εκεί που ξεκινήσαμε.

Ενα μεγάλο μέρος της ενέργειας που καταναλώσουμε καταλήγει, υπό διάφορες μορφές, στα σκουπίδια μας, άρα ένα μεγάλο μέρος του CO₂ που αρχίζει να πνίγει τον πλανήτη γη έχει σαν τελικό στόχο και αποτέλεσμα, περισσότερο απορρίμματα. Κατ', επειδή δεν υπάρχουν τρόποι να απολλαγούμε από τα σκουπίδια, τα υλικά αυτά, που η παραγωγή τους επιβάρυνε την ατμόσφαιρα με τόσο CO₂ τα καίμε, παράγοντας ακόμη περισσότερο CO₂.

Αλλά και όταν τα θέλουμε τα σκουπίδια, πάλι από την αποσύνθεση τους παράγεται μεθόνιο και CO₂ που καταλήγουν στην ατμόσφαιρα.

Με τα υγρά απόβλητα η κατάσταση δεν είναι καλλιτερη. Αφού τα καθαρίσουμε με ακριβέσς και ενεργοθόρες διεργασίες τα διαχειτεύουμε στην θάλασσα, ενώ η αυλή μας διψάει - βλέπει και Ψυττάλεια - και ενώ το φαινόμενο του θερμοκηπίου μας απειλεί με χρόνια ζημιές.

Πριν λοιπόν ο Θεός των ουρανών διαπιστώσει ότι ολόκληρη η γη μετεβληθεί σε απέραντο φρενοκομένο, όπου ο άνθρωπος για να μην στερηθεί καταναλωτικές απολαύσεις του σήμερα δημιουργεί τις προϋποθέσεις σύγουρης αυξιανής καταστροφής πρέπει να σημάνει η ώρα της αλήθειας.

Ο πλανήτης μας είναι πολύ μικρός, πραγματικά. Η διατήρηση των σημερινών συνθηκών διαβιώσεως εκαρτάται από την ενέργεια που καταναλώσει ο Ευρωπαϊκός αλλά και από την ξούγκλα του Αμαζονίου που καταστρέφει ο Νοτιοαμερικάνος.

Το πρόβλημα έγινε πραγματικά σφαιρικό και μόνο με σφαιρικά μέτρα μπορεί να αντιμετωπισθεί.

Ειναι ίσα

Κατ' να που φάνηκε κάποιο φως στην άκρη του μεγάλου τούνελ. Για την αντιμετώπιση της τρύπας του δέσοντος ελήφθει διεθνής απόφαση περισσότερού της παραγωγής φθοροχλωριωμένων υδρογονανθράκων.

*ΦΟΡΟ ΛΟΖ
ΔΗΜΙΤΡΙΟΣ*

Δεν μπορεί να γίνει αλλοιώσε παρά να επιβληθούν διεθνή μέτρα και για την κατανάλωση ενέργειας και τις εκπομπές CO₂. Αυτό, ανάμεσα σε όλα πολλά, θα σημαίνει ότι θα πετάμε λιγότερα δισ. στα σκουπίδια μας, για να σώσουμε τον πλανήτη μας. Επειδή ας μπορεί να ξεχνάμε, έχου με μόνο ένα.