



ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ

Η μικρή ιστορία που ακολουθεί είναι από το 1921. Μου είχε γεννηθεί ή επιθυμία να φωτογραφίσω τον Παρθενώνα με παντέληνο, συμφώνησα λοιπόν με ένα καλό φίλο να ανέβουμε μαζί ένα ωραίο φθινοπωρινό απόγευμα στην Ακρόπολη και να περιμένουμε έως ότου θγει το φεγγάρι. Η είσοδος ήταν ελεύθερη 2 ή 3 ημέρες προ και μετά την παντέληνο.

Στην Ακρόπολη δεν υπήρχε κανείς, μὰ κανείς άλλος επισκέπτης. Έκαναμε όλο το γύρο, απολάυσαμε μιὰ ώρακια δύση και τελικά μπήκαμε στον Παρθενώνα. Σέ λίγο εμφανίσθηκε ένα νεαρό ζευγάρι ξένων.

Ο Άνδρας κρατούσε ένα οδηγό και εξηγούσε στή συνοδό του όσα διάβαζε. Η συγκίνησή τους γι' αυτό που έδλεπαν ήταν καταφανής. Με το θάρρος που παίρνει κανείς στή μοναξιά τούς πλησιάσαμε σέ λίγο. Ήταν Γερμανοί και έκαναν τό ταξίδι: τού γάμου τους πραγματοποιώντας ένα όνειρο τής ζωής τους. Τούς άφύσαμε να τελειώσουν τήν επίσκεψή τους και αυτοί, σιγά - σιγά για να μη ταραξουν τήν ήσυχία σέ λίγο έφυγαν. Άλλά ή ήσυχία δέν κράτησε πολύ. Εμφανικά εμφανίσθηκαν δύο άγοράκια και μόλις πάτησαν τό δάπεδο άρχισαν να πηδούν κουτό προσέχοντας για να μη πατήσουν στούς άρμούς τών

πλακών. Τό παιχνόδι τους έδωσε μιὰ ζωτάνια και μιὰ χάρη στήν αυστηρότητα τού Παρθενώνος αλλά ύστερα από 5 - 10 λεπτά κουράστηκαν και έφυγαν και επικράτησε πάλι ήρεμία αλλά όχι για πολύ ώρα.

Οί τελευταίοι επισκέπτες ήται ένα νεαρό ζευγάρι Έλλήνων. Μόλις ή κοπέλα πάτησε στο πλακόστρωτο δάπεδο τού Παρθενώνος είπε στο σύντροφό της. Α! τι ώραία που είναι: έδω για χορό και άμέσως πιάστηκαν και άρχισαν να χορεύουν τραγουδώντας τό σκοπό ενός θάλς. Έκαναν όλο πό γύρο τής αίθουσας τού Παρθενώνος και έφυγαν. Αυτή ήταν ή τελευταία επίσκεψη.

Και εμείς περιμέναμε να νυκτώσει: και να ανέβει κάπως τό φεγγάρι: για να πάρω τή φωτογραφία μου. Ούτε ή μηχανή μου ήταν σπουδαία, ούτε τά φίλμ τής εποχής εκείνης είχαν τήν ευαισθησία τών σημερινών. Η πύξα εκράτησε μιὰ ώρα, και δέν απέδωσε παρά μιὰ άχνή εικόνα. Όταν φύγαμε υπήρχαν καμμιά δεκαριά νυκτερινοί επισκέπτες στήν Ακρόπολη. Ποιός ξέρει με πόσες άλλες διαφορετικές απόψεις έδλεπαν ο καθένας τους τόν Παρθενώνα.

Δρ. ΑΝΑΣΤ. ΚΩΝΣΤΑΣ
Χημικός