

ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΛΗΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ

ΑΝΑΣΤ. ΚΩΝΣΤΑ

Πρέκειται γιὰ τὴν Δεξαμενὴ τῶν Ἀθηνῶν. Δὲν ἔχω σκοπὸν ὡς ἀρχίσω ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Ἀδριανοῦ ἀξίζει δῆμος γὰρ ὑπενθυμήσω ὅτι τὸ ὑδραγωγεῖο ποὺ ἔφερε τὸ νερὸν τῆς Πεντέλης κατασκευάστηκε ἀπὸ τὸν Ἀδριανὸν καὶ συμπληρώθηκε ἀπὸ τὸν Ἀντωνίνο στὰ 130 - 140 μ.Χ. μαζὶ μὲ τὴν δεξαμενὴ ποὺ εἶναι στοὺς πρόποδες τοῦ Λυκαβηττοῦ.

Ἄρχικὰ εἶχε μπροστὰ μιὰ ὡραία ἰωνικὴ κιονοστοιχία ποὺ κατατράφηκε. Τὸ ὑδραγωγεῖο καὶ ἡ δεξαμενὴ ἐπισκευάσθηκαν καὶ συμπληρώθηκαν κατὰ τὰ μέσα τοῦ περατημένου αἰώνα.

Ἄγ τι εἶχα γεννηθεῖ σὲ ἔνα σπίτι ποὺ ἦταν πίσω ἀπὸ τὸ Ἱερὸν τῆς Μητροπόλεως, περίπου ἐκεῖ πού εἶναι σήμερα τὸ μνημεῖο τοῦ Χρυσοστόμου Σμύρνης, ἀπὸ μικρὸν παιδὶ ἔζησα καὶ μεγάλωσα στὴ Δεξαμενὴ.

Στὴν Πλατεῖα τῆς Δεξαμενῆς ὑπῆρχε κατὰ τὴν πρώτη εἰκοσαετία τοῦ αἰώνα μαζ ἔνο καφενεῖο καὶ ἔνα θεατράκι ὅπου ἔπαιξε τὰ καλοκαρίκια μὲ τὶς κούκλες τοιν καὶ τὸν Παρχάλη του δ Κονιτσιώτης. Κατόπιν ἐγκαταστάθηκε ἐκεῖ γιὰ πολλὰ καλοκαρία δ Καρχηγιόζης τοῦ Μόλλα, καὶ ἐπειδὴ τὸ σπίτι μας ἦταν ἀπέγκυτο ἀπὸ

τὴν Πλατεῖα παρακολουθούσαμε τὶς παραστάσεις ἀπὸ τὸ μπαλκόνι μας.

Τὴν ἐποχὴ ἐκείνη ἡ μορφὴ τῆς Πλατείας ἦταν τελείως διαφορετική. Ἀποτελοῦσε μιὰ χωμάτινη ὑπερυψωμένη ἐπιφάνεια μὲ δύο προσβάσεις, μιὰ στὴν προέκταση τῆς ὁδοῦ Ἡρακλείου καὶ ἄλλη πρὸς τὴν μεσημβρινὴ πλευρά. Γύρω - γύρω διπήρχυ μεγάλα ἀθάνατα ποὺ ἀποτελούσαν ἔνα εἰδος φράκτου καὶ μέσα στὴν Πλατεῖα διπήρχυ μερικὲς πελώρεις λεῦκες καὶ μίκη δρύση πού συνήθως ἦταν πάντα ἀγοιχτή. Στὴ διορεινὴ πλευρά ἦταν τὸ Καφενεῖο. Δίπλα στὴ μεσημβρινὴ πρόσβαση ἔξειχε ἀπὸ τὴ γῆ μιὰ μαρμάρινη στρογγυλὴ κολωνίτσα, τὸ περίφημο Κολωνάκι, ποὺ ἔδωσε τὸ ὄνομά του σὲ ὅλη τὴ συνοικία. Ἀλλὰ ἡ δέξια τῆς Δεξαμενῆς δψεύσται στὸ ἔτι στὸ μικρὸν Καφενεῖο συγκεντρώνονταν πολλοὶ ἀπὸ τοὺς λόγιους, συγγραφεῖς καὶ ποιητὲς τῆς ἐποχῆς ἐκείνης ποὺ ἔγιναν κατόπιν διάσημοι.

Ο τακτικῶτερος θημώνας τοῦ Καφενείου ἦταν δ Γιάγνης Βλαχογιάννης. Τὸν θηματικὸν ἀκόμη γὰρ κάθεται στὴν καρέκλα του καὶ τὸ λουστράκι γὰρ τοῦ γυαλίζει τὸ παπούτσια. "Γετερά τὸ λουστράκι ἀγελάμ-

διαγε νὰ ἐκτελέσῃ καὶ ἄλλα θελήματα.

Θυμᾶμαι ἀκόμη τὸν Μάρκο Αὐγέρη (Γεώργιο Παπαδόπουλο) νὰ κάθεται μόνος; σὲ ἔνα τραπέζι καὶ νὰ γράφει. Συχνὰ μετέφραζε ἀπὸ τὰ Γαλλικά καὶ τότε ξεφύλλιζε κάπου - κάπου καὶ τὸ λεξικό.

“Ἄλλος τακτικὸς ήταν ὁ Μακκαβέος (Διονύσιος Κόκκινος). Καὶ αὐτὸς ἔγραψε συχνὰ μόνος του.

Ζωηρὸς πάντα ήταν ὁ Κώστας Βάργαλης, ἀπὸ τότε θαρύκος, μὲ τὸ χιοῦμφρ του. Δὲν τὸν θυμᾶμαι ποτὲ νὰ γράφει.

Συχνὸς ἐπισκέπτης ήταν ὁ Ναπολέων Λαπαθιώτης ποὺ σύχναζε περισσότερο σὲ ἔνα ἄλλο καφεγεδάκι στὸ τέρμα τῆς ὁδοῦ Δεινοχράτους.

Ἐξέχουσα φυτογραμία ήταν ὁ Νίκος Καζαντζάκης ποὺ τὸν συνδέευν τακτικὰ ἥ γυναῖκα του Γαλάτεια μὲ τὴν ἀδελφή της τὴν Λιλίκα. Ἡ παρουσία τους ἔδινε ζωντάνια στὴ συντροφιά.

“Ἐνας ἀκόμη τακτικὸς ἐπισκέπτης τῆς Δεξαμενῆς ήταν καὶ ὁ μουσουργὸς Ξανθόπουλος ποὺ κατοικοῦσε ἐκεῖ κοντά.

“Οταν δριτέρων στὴν Ἀθήνα σύχναζε στὴ Δεξαμενή καὶ ὁ Ἄλεξανδρος Παπαδιαμάντης. Σπανιώτατα ἐμφανιζόταν καὶ ὁ Ἰωάννης Κονδυλάκης. Ἡ κίνηση καὶ ἡ συγκέντρωση δλῶν αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων ποὺ δημιουργηραν μιὰ ἐποχὴ καὶ ἄλλων ποὺ δὲν ἔγιναν διάσημοι, ήταν ζωηρότερη τὰ καλοκαίρια. Τὸν χειμῶνα ἡ ἀτμόσφαιρα τοὺς κλειστοὺς καφενείου μὲ τὸν καπνὸν καὶ τὸ θόριό τοῦ ταβλιοῦ δὲν ήταν πολὺ ἐλκυστική.

Καθημερινῶς σχεδὸν ἐπισκέπτης τῆς Δεξαμενῆς ήταν καὶ ἔνας ἡλικιωμένος τύπος ποὺ εἶχε τὸν τίτλο τοῦ Προέδρου. Φοροῦσε πάντοτε μπότες καὶ ἔνα πλατύγυρο καπέλλο, κρατοῦσε ἔνα χονδρὸ μπαστοῦνα καὶ εἶχε ἔνα βάδισμα ποὺ δικαιολογοῦσε ἀρκετὰ τὸν τίτλο του. Παλαιὸς ἀμιαζᾶς εἶχε διατελέσει ἐπὶ μερικὰ χρόνια πρόεδρος τοῦ Συλλόγου τῶν ἀμιαζάδων καὶ ἀπὸ εκεῖ τοῦ εἶχε μείνει ὁ τίτλος του. Παρακληθοῦσε δρθὸς τὶς συζητήσεις τῶν θαμώνων καὶ πρὸ πάντων τὶς πολιτικὲς συζητήσεις. Κάποτε ἔνας συζητητὴς μιλῶντας γιὰ τὸ αἰώνιο ἀνατολικὸ ζήτημα εἶπε διτὶ πρέπει νὰ ἐπέμβουν οἱ Μεγάλες Δυνάμεις γιὰ νὰ λυθῇ τὸ ζήτημα καὶ τότε παρεγένεται ὁ Πρόεδρος λέγοντας «Κύριε τῶν Δυνάμεων μὲ θυμὸν γεννοῦ». “Ἀλλοτε πάλι θέλοντας νὰ ἐπιβάλλει τὴ γνώμη του σὲ μιὰ συγκροφιά τοὺς εἶπε «Τι ξέρετε σεῖς, ἐγὼ ξέρω πολὺ περιτσότερα. Ἐγὼ ἔβλεπα τὸν κόσμο ἐπὶ σαράγτα χρόνια δυὸ μέτρα πιὸ φηλὰ ἀπὸ ταῦς». Ὁ Πρόεδρος ἔδωσε θέμα γιὰ μερικὰ χρονογραφήματα στὸν Παῦλο Νιφέρινα ποὺ ήταν μᾶλλον σπάνιος ἐπισκέπτης.

Τώρα ἔκει ποὺ ήταν τὸ Καφενεῖο ἔχει ἀνεγερθεῖ μιὰ πολυκατοικία. Ποιητὲς καὶ λόγιοι δὲν συχνάζουν πιὰ ἔκει. Η δρύση ποὺ ἔτρεχε τὸ νερὸ δὲν ὑπάρχει πιά.

Εύτυχῶς ἡ Πλατεῖα τῆς Δεξαμενῆς ἔχει πάντοτε ὥραια καὶ μεγάλα δένδρα καὶ τὰ παιδάκια παιᾶσσον καὶ τώρα τὴν ἡμέρα ἔκει ζπως τὸν παλιὸ καιρό.